



Veelzijdige

Vrouwen

**100 jarig jubileum
KVG Limburg
Meditatieve viering
20 september 2018**

❖ **Veelzijdige Vrouwen**

❖ **Gedicht: Geef elkaar de hand**

Geef elkaar de hand
als teken van vriendschap
Gewoon het gevoel
om voor iemand iets te betekenen
openheid kan je gelukkig maken
het brengt warmte in je hart

Geef elkaar de hand
als teken van hoop
Gewoon het goede wensen voor iemand
zonder egoïsme
de grenzen van het verlangen verleggen
het brengt zonneschijn in ons hart

Geef elkaar de hand
als teken van liefde
Gewoon het geluk delen met iemand
een innige omhelzing
van oprechte gevoelens van genegenheid
het doet ons hart gewoon sneller kloppen.

❖ **Lied: Samen Staan We Sterk - Stef Bos**

❖ Openingsgebed

Vieren is je hart verwarmen.
En vandaag doen we dat hier met elkaar,
de zachte kracht van God is hier voelbaar aanwezig
God die niet aflat ons tot Liefde en verbondenheid te roepen.
Open ons hart God
voor wat er in ons leeft
voor wat er toe doet
voor wat ons zorgen baart
voor al dat op ons pad komt en onze aandacht vraagt.
Open ons hart opdat wij elkaar zien en behoeden. Amen.

❖ Gedicht: We zijn veelzijdige vrouwen

We zijn vrouwen die bergen verzetten,
die door blijven gaan met hun kop in de wind,
We zijn vrouwen die risico's nemen,
die door blijven gaan met het geloof van een kind.

We zijn vrouwen die dingen beginnen,
waar niemand van weet wat de afloop zal zijn.
We zijn vrouwen die met vallen en opstaan
niet willen weten van water en wijn.

We zijn vrouwen die blijven vertrouwen,
die niet van te voren vragen 'Waarom?'
We zijn vrouwen die door blijven douwen
van doe 't maar wel en kijk maar niet om.

We hopen het beste voor vandaag en voor morgen,
we hopen op het mooiste in iedere vrouw.
We hopen op het maximum dat er nog in zit,
heden en toekomst in mij en in jou.

❖ **Bijbellezing: Spreuken 31**

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Zij is meer waard dan edelstenen.
Haar man vertrouwt op haar, en zal daar rijkelijk bij winnen.
Zij brengt hem voorspoed, geen ellende, alle dagen van haar leven.
Zoals een koopmansschip naar verre streken vaart,
zo haalt zij van verre wat zij nodig heeft.
Zij staat al op als het donker is.
Regelt het werk in huis. Zij is vol daadkracht.
Onvermoeibaar is zij in de weer.

Haar handen strekt zij naar de behoeftige.
Zij geeft de armen hulp.

Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid.
De dag van morgen ziet zij lachend tegemoet.
Zij spreekt wijze woorden. Wat zij zegt, zijn liefdevolle lessen.
Zij waakt over haar huishouding.
Nietsdoen is haar onbekend.
Haar kinderen prijzen haar:
“Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal.”

❖ **Lied: Ken je mij - Trijntje Oosterhuis**

❖ **Gedicht: Door deze eeuw loopt een draad**

Door deze eeuw heen loopt een draad
die van vrouw naar vrouwen gaat.
Alles is in die draad gesponnen
en hoe we ook door het leven gaan
deze draad leidt ons bestaan.

Door deze eeuw heen loopt een draad
die van hand naar handen gaat.
afgebroken, nieuwe knopen
wolken, wind, zon en maan
deze draad zal verder gaan.

Door deze eeuw heen loopt een draad
die van hart naar harten gaat.
Zo verbonden in het leven
zal die draad ons richting geven.
En waar veel mensenvoeten gaan
zal het pad van vertrouwen vanzelf ontstaan.

❖ Slotgebed en zegenwens

Een feest is als een belofte.
Zo ook dit jubileum van KVG Limburg
Een belofte dat het ook voor de toekomst waardevol is
om samen verder te gaan op de weg van zorg voor elkaar,
van verantwoordelijkheid voor de positie van de vrouw.
Wij vragen U God,
maak onze ontmoetingen rijk aan respect en waardering voor elkaar.
Maak dat uw gave Gods in ieder van ons mag groeien,
Maak dat het licht in ons hart ons de weg mag wijzen,
en dat God zelf ons mag begeleiden.
Maak dat we gezegend moge zijn
met toegewijde mensen om ons heen,
en dat zij op hun beurt ook in ons een zorgzame vriendin vinden.
en moge het leven zelf, ons door God gegeven,
voor ons ook een goede metgezel zijn.
Amen.



Deze viering is voorbereid door leden van het provinciaal bestuur van KVG Limburg in samenwerking met adviseur identiteit Mariëlle Beusmans





Samen de honderd voorbij